

ROM 1:18-32 – MÄNSKLIGHETEN ÄR HOPPLÖST FÖRLORAD UTAN GUD

Som i kontrast mot Guds **RÄTTFÄRDIGHET** och **EVANGELIET** börjar Paulus beskriva syndens oundvikliga nedåtgående spiral. För även om Rom som stad var den hela romerska civilisationens maktens högborg var den defintivt inte någon moralens högsäte – tvärtom. Staden var full av misär, fattigdom, slaveri och moraliskt förfall: det var inte heller ovanligt att pedofili förekom mellan en slavägare och hans slavar. Det var i denna hedniska miljö som församlingen i Rom levde, och mot den bakgrunden det är som detta stycke skrivs. I *The Message på svenska* översätts de första verserna så här:

Men Guds ilska och missnöje bryter ut när mänskligheten samlar på sig misstro, brott och lögn, när folk försöker dra en slöja över sanningen. Ändå är det tydligt nog vem Gud är i grund och botten. Det är bara att se sig omkring! När folk har tagit sig en ordentlig titt på det Gud har skapat har de alltid kunnat fatta saker som man inte se och ta på: som hans eviga makt och gudomlighetens mysterium. Ingen har någon bra ursäkt. Så här gick det till: Folk visste mycket väl vem Gud var, men när de inte behandlade honom som Gud utan vägrade att tillbe honom, då förminskade de sig själva och gjorde sig dumma och vilslna, och till slut fanns det varken mening eller riktning kvar i deras liv. De låtsades att de hade koll, men begrep ingenting av livet. (Rom 1:18-22, MSC)

Här lyfts sanningen om den **ALLMÄNNA UPPENBARELSEN** – att människor, när de "ser sig omkring" och tar "sig en ordentlig titt på det Gud har skapat har de alltid kunnat fatta saker som man inte se och ta på: som hans eviga makt och gudomlighetens mysterium".

- Kan du berätta om något tillfälle då naturens skönhet verkligen fått dig att uppleva Skaparens skönhet?
- Har du tidigare använt dig av denna poäng för att berätta om Gud och **EVANGELIET** för någon? Hur har det gått?

I verserna ovan kan vi också se hur det gått till att mänskligheten vänt Gud ryggen: man "drar en slöja över **SANNINGEN**", undertrycker de, för att lämna Guds vägar och sätter sig själv i centrum för universum – vilket är avgudadyrkan. På så vis blir människan sin egen gud och behöver stå till svars för sina handlingar, vilket öppnar dörren till all annan synd och leder till ett liv i vilshenhet. Det all form av avgudadyrkan har gemensamt är att man själv bestämmer villkoren, så att de passar bättre med ens planer och önsknigar.

- Finns det något område där du skulle kunna ana att Gud inte är källan till trygghet, eller för dina drömmar, förhoppningar och planer?
- Om någon gång befunnit dig i perioder av du inte hållit dig nära Guds **SANNING**, hur har ditt liv sett ut då?

RÄTTFÄRDIGHET är ett centralt begrepp genom hela Romarbrevet. Det handlar om att synderna är förlättna och att ha det rätt ställt med Gud. För enkelhetens skull kan man tänka att man är "färdig i rätten" – inte på grund av något vi har förtjänat, utan det är en gåva från Fadern genom Jesus, tack vare att han tagit straffet i vårt ställe. Men rättfärdighet handlar också om hur vi lever – att vara på "rätt färd", att ha riktningen inställd på målet. Att vilja ha gemenskap med Gud. Detta hjälper oss också att förstå orättfärdighet som att hjärtat är bortvänt från Gud, utan vilja att leva i gemenskap med honom.

Guds **RÄTTFÄRDIGHET** uppenbaras i **EVANGELIET**, medan Guds vrede uppenbaras över all orättfärdighet (samma ord för *uppenbara*, grek. *apokalypto*, används här). Det förstärker hur Guds **RÄTTFÄRDIGHET** och Guds vrede mot orättfärdighet hör ihop. Mänsklig vrede är ofta självcentrerad och hatisk, medan Guds vrede inte har dessa syndiga egenskaper utan är i sin natur god och riktad mot synden. Om inte Gud reagerade på orättfärdighet skulle hans rättfärdighet kunna ifrågasättas

Paulus är medveten om den rådande moralen i Rom och kopplingen mellan avgudadyrkan och tempelprostitution, och att han väljer att ta upp just utlevd homosexualitet kan bero på att det sätter sig upp mot självaste skapelseordningen – vilket är temat här. Det är när människorna blundar för Gud och inte vill veta av honom, som han låter dem vara – han låter dem hållas, och helvetet bryter lös kan man säga.

- Kan detta perspektiv hjälpa oss att förstå ondskan i världen?
- Har du tidigare tänkt på skillnaden mellan Guds vrede och mänsklig vrede?
- Kan det i sin tur hjälpa oss att förklara mänsklighetens behov av Gud och hans

FRÄLSNING?

Avgudadyrkan och tempelprostitution var nära förknippade med varandra och den romersk-grekiska mytologin beskriver avgudar som agerar omoraliskt och alla möjliga former av sexuella relationer mellan människor och gudar, samma kön och även djur. För att tillbe och behaga fertilitetsgudar och gudinnor krävdes sexuell aktivitet. Även hos kejsarna förekom omoraliska handlingar: flera av de första romerska kejsarna var bisexuella, kejsar Nero (under vilken även Paulus förmodas ha avrättats under) gifte sig med en man och intog själv rollen som en brud, för att även senare i livet mörda en ung älskarinna och även gifte sig på nytt – denna gång med en ung pojke.

BÖN & AVSLUTNING:

- Vad ser du som det starkaste temat i **ROMARBREVET 1:18-32**? Vad har talat tydligast till dig på ett personligt plan?
- Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka till en positiv förändring?
- Vad blir din bön utifrån detta? Be för varandra, så att tron kan leda till lydnad.