

ROM 7:1-25 – FAST I EN ÅTERVÄNDSGRÄND

Genom de tidigare kapitlen i Romarbrevet har Paulus lett oss steg för steg i kristen undervisning – och i det sjätte kapitlet har han fört oss in i tron på fullkomlig seger genom Jesus Kristus. Men så kommer kapitel 7, som förklarar att trots denna sanning finns det en pågående kamp på vår insida. **SYNDEN** har gjort att vi alla föds med uppror inom oss, något inbyggt som reagerar så fort någon säger åt oss vad vi inte får göra!

Bergepp i detta kapitel som återkommande omnämns är **JAG, VILJA, SYND**, samt **LAGEN**. På det stora hela saknas dock centrala begrepp som **JESUS, FRÄLSNING, NÅD** och **EVANGELIET**. Vad Paulus lyfter fram här är att människans viljekraft inte räcker till för att göra det goda, genom att visa på att **LAGEN** inte klarar av att frälsa varken hedningen (v 7-14), den laglydige (v 15-22) eller ens den människa som fått en ny natur (v 23-25)! Hedningen blir dömd av lagen, den laglydige klarar inte av att leva upp till den och människan med ny natur möter hela tiden motstånd från "den gamla människan". På så vis sammanfattar alltså vad Paulus har sagt tidigare, och än en gång betonas att frälsningen inte kan vinnas genom att lyda lagen – vilken kategori vi än tillhör är det bara **JESUS** som kan befria oss.

NYCKELVERS:

Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. ... Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte! Det var synden, för att den skulle avslöjas som synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. (Rom 7:5-7, 12-13)

- I v 4-6 säger inte Paulus bara att det gamla förbundets **LAG** upphörde på grund av **JESU DÖD**, utan även att någon ytterligares död har lett till att lagen inte längre har någon verkan på oss. Vem har "dött" och på vilket sätt?
- Vad belyser v 6 som en av de större skillnaderna mellan det gamla och nya förbundet?
- Om nu **LAGEN** provocerar oss att trotsa den, måste den väl vara **SYNDENS URSPRUNG**? Hur bemöter Paulus denna frågeställning i v 7, och vad menar han att den tjänat för syfte?

Paulus belyser i v 9-25 konflikten mellan den **SYNDIGA NATUREN** och **DET NYA LIVET**. Över fyrtio gånger använder han pronomenen **JAG, MIG, MITT** – det går inte att vinna över synden i egen kraft. Men för många är det speciellt att när man kommer till **TRO** och får smaka på **DET NYA LIVET**.

- Hur var det för dig när du kom till tro: Hur påverkades din syn på tillvaron och din omvärld?
- Upplevde du någon direkt skillnad i din livsstil när du kom till tro? Och upphörde alla frestelser eller är de något som fortfarande kan vara en kamp?

När vi själva försöker behaga Gud i allt vi vill göra, upptäcker vi vår **TOTALA OTILLRÄCKLIGHET**, och hamnar i Paulus situation: vår högsta önskan är att tjäna Gud, men vi finner att vi inte klarar av det vi så innerligt vill.

- Har du någon gång försökt bli mer disciplinerad utifrån ren viljestyrka? Hur var denna erfarenhet?
- Kan du tänka på någon vana du lyckats börja eller sluta med tidigare i livet? Hade hur det gick för dig med detta något att göra med din förståelse av den **SYNDIGA NATUREN** och **DET NYA LIVET**?

Nyckeln för Paulus var att han gick tillbaka till sin allra första erfarenhet av det andliga livet och höll fast vid att han redan hade blivit befriad genom **JESUS KRISTUS**. Låt verkligheten själv, Jesu Kristi kraft, resa dig upp och ge dig en fullkomlig seger över synden.

- Vilket område i ditt liv som du här och nu känner att du inte har under kontroll?
- Finns det något du kan göra åt saken?

BÖN & AVSLUTNING:

- Vad ser du som det starkaste temat i **ROMARBREVET 7:1-25**? Vad har talat tydligast till dig på ett personligt plan?
- Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka till en positiv förändring?
- Vad blir din bön utifrån detta? Om du har kommit att tänka på områden i ditt liv där din tro behöver stärkas, eller rädslor som du behöver bli kvitt, lyft gärna dessa i bönen och be för varandra, så att ni kan ta steg i tro och tron kan leda till förtröstan.