

## ROM 5:1-11 – FRID MED GUD

Under de fyra första kapitlen av Romarbrevet har Paulus beskrivit hur mänskligheten är hopplöst förlorad utan Gud, att ingen **RÄTTFÄRDIG** finns – men att **EVANGELIET** är **GUDS KRAFT** till **FRÄLSNING** för var och en som **TROR**.

När vi nu läser inledningen av kapitel 5 ser vi **RÄTTFÄRDIGHETENS LÖN** beskrivas: **FRID MED GUD** som en frukt av tillståndet att vara försonad med honom, att vara skuldfri – det finns inte längre något som står emellan oss och Gud. När en människa blir **RÄTTFÄRDIGGJORD GENOM TRO** upphör tillståndet av att leva i uppror mot hennes Skapare. Guds vrede är avvänd, och människans fiendskap och uppror har försonats – vilket är det som är själva roten till att känna sig ofridsam och orolig, att plågas av inre disharmoni. Därför är **FRID MED GUD** något långt mer än en känsla av frid – det som har hänt är en total förändring av människans förhållande till Gud. Den frid en troende känner är bara en följd av den frid han äger.

Paulus talar även om vi har "tillträde" (access) till den nåd som vi nu står i, och att detta leder oss till glädje, jubel och lovprisning (v 2).

- Hur ser du på dig själv – ser du dig som en person som Gud betraktar som **SKULDFRI**?
- Finns **GUDS NÅD** som du är trygg i att finns där för dig? Brukar du låta detta vara skäl för dig att prisa Gud?
- När livet inte längre präglas av frid och harmoni, brukar du vara snabb att komma ihåg att **FRID MED GUD** är grunden för all annan **FRID**?

### NYCKELVERS:

*När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålmod, tålmodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. (Rom 5:1-5)*

Tidigare i Romarbrevet har Paulus tagit itu med hyckleri, när man dömer ut synd som man själv utövar. Här visar han i stället på väg fram till **ÄKTHET**, som finns i innebörden för ordet fasthet i dessa versar. Man kan definiera äkthet och integritet som: att man lever som man lär – vilket är något av en bristvara i vår värld i dag.

- Vem i din närhet skulle du beskriva som den med störst integritet? Beskriv denna person för gruppen.
- Om du ser över ditt eget liv: Finns det områden i ditt liv som tydligt matchar din tro? Kan du berätta hur det kan ha överraskat din omgivning? Och motsatsen: finns det områden som haltar? Hur påverkar de dig själv och andra?

Titta lite extra på v 3-4 igen, där det står en del om lidanden, problem och motgångar.

- Vilka skäl gör att Gud låter svårigheter och motgångar drabba oss i livet?
- Hur reagerar du på motgångar? Tackar du Gud för dem – som möjligheter att mogna och växa?

I v 6-11 ser vi hur Kristus tog våra synder på sig och **BETALADE VÅR SKULD** med sin egen död, för att vägen till vänskap med Gud skulle ligga öppen – så att i stället för att vara bortskjutna från gemenskapen med Gud kan vi få bli hans vänner genom **TRO** på Jesus. Gud sände inte Jesus att dö för oss på grund av att vi så goda, utan för att han älskar oss så mycket. Om du någonsin känner dig osäker på **GUDS KÄRLEK** till dig, så tänk på att han älskade dig redan innan du vände dig till honom. Samma kärlek som sände Jesus i döden för oss sände Guds Ande för att bo i oss. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda har frälst oss finns tillgänglig för oss varje dag: "Om Gud, när vi var som värst, gjorde oss till vänner genom sin Sons offerdöd, hur ska då inte hans uppståndelseliv vidga och fördjupa våra liv nu, när livet är som bäst!" (v 10, MSG). I vardagens problem och utmaningar finns det i och genom **DEN HELIGE ANDE** ett extra förråd av **KRAFT** och **KÄRLEK** i oss för att klara av dem.

- Är detta något som du brukar tänka på i din vardag? Har du något du kan berätta om hur **DEN HELIGE ANDE** hjälpt dig?
- Finns det något vi kan göra för att lättare komma ihåg vilken himmelsk resurs vi har i **DEN HELIGE ANDE** i våra liv för varje problem och utmaning vi möter?

*Tänk att Gud älskar oss så mycket, att Jesus dog för oss! Passa på att under bönestunden be Gud om han låter sin kärlek utgjas i våra hjärtan genom den helige Ande på nytt, och han hjälper oss att erfar hur stark och djup hans kärlek till oss är.*

### BÖN & AVSLUTNING:

- Vad ser du som det starkaste temat i **ROMARBREVET 5:1-11**? Vad har talat tydligast till dig på ett personligt plan?
- Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka till en positiv förändring?
- Vad blir din bön utifrån detta? Be för varandra, så att tron kan leda till lydnad.